

Yeni kimlikler ve bazı “gazetecilerin” yaklaşımı

Kısa süre önce Vatan’da, bugün ise Sabah’ta köşede yazan iki isim, yeni kimlik kartlarıyla ilgili olarak **milyonlarca insanın aklında bulunan soru işaretlerini** somut şekilde ortaya koymamızdan rahatsız olmuşlar. Muhalefete akıl veren bu “gazeteciler” öncelikle kendi konumlarını korumak yerine basının neden 12 yıldır bu halde olduğunu, gazetecilerin azılı katiller gibi sabah 5.30 baskınlarıyla neden gözaltına alındığını, kazanılmış haklarını neden günbegün kaybettiklerini sorgulasalar toplumumuz için daha hayırlı sonuçlar verecektir. Gazeteci korkmaz muhalefet için kullandığı dili eğer haklıysa, halkın yararını savunuyorsa aynı şiddette iktidara yönelmekten çekinmez, eleştiri hedefinde hep CHP olmaz, demokrasinin neden normalleşmeden “ileri” gittiğini sorgular!

Yeni kimlik kartları konusu ise çok boyutlu bir uygulamayı beraberinde getiriyor. **Öncelikle doğuştan gelen bir hak olan vatandaşlık ve onun göstergesi olan kimlik kartı neden vatandaşa parayla satılıyor?** Mademki Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP’nin söylediği gibi ekonomik olarak büyük bir devlet 1 TL dahi olsa vatandaşlığın göstergesi kartı parayla satamazsın! Bu parayı ödeyemeyecek vatandaşlar ne yapacak peki kimliksiz mi yaşayacaklar? Kaldı ki 78 milyon adet için bu kartın tanesinin 50 cente basılabileceği bile piyasada konuşulmaktadır.

Gazeteci tarafsızdır, ille de taraf tutacaksa gideceği iki taraf vardır: Gerçekler ve kamu, yani halkın yararı. Hükümet yerine telaş halinde kalemşorlerinin yanıtlama derdiğine düştüğü soru önergemin ilk sorusu 18 TL’lik bu meblağın doğru olup olmadığı, kartın maliyetinin ne olduğudur. İkinci sorum ise burada değindiğim gibi neden vatandaşlık alameti olan kimlik kartını parayla satıyorsun sorusudur. **Bu iki soruyu görmezden gelip, metni, önergemi bütünlüğünden koparıp, keyfi biçimde yorumlamak gazetecilik değildir, propagandadır.** (www.umutoran.com/2014/10/20/yeni-kimliklerden-gelecek-1368-milyar-tl-nereye-harcanacak/)

Hafıza ve arşiv gazetecide olması gereken en önemli iki özelliktir. “Araştırmacı” bu iki gazeteciye yardımcı olayım: 2013 yasama yılı bitiminde 6495 sayılı yasa tasarısına Maliye bürokratlarının komisyonda eklediği düzenleme ile ehliyetlerin de çipli hale getirileceği belirtilerek, her ehliyet sahibi vatandaşın 89 TL alınmak istendi. O zaman da devreye girdim ve Maliye geri adım atarak çipli ehliyetler için bu ücreti 89 TL’den 15 TL’ye düşürürken, Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, “gelir getirici amaçlarının olduğunu” (www.umutoran.com/2013/09/03/maliye-bakanindan-ehliyet-itrifi-geldi-ehliyetleri-yenilerken-1-8-milyar-tl-gelir-elde-edecektik/) önergemi yanıtlarken itiraf etti. O zaman halkımızın direnişi ve önergem sayesinde vatandaş 2 milyar TL’yi aşkın bir yükten kurtuldu.

Yeni kimlik kartlarının bir diğer boyutu da vatandaşın çok özel parmak, avuç ve damar izi bilgilerinin saklanmasıyla yaşanacak bilişim güvenliği ve hacker saldırılarıdır, onu da İçişleri Bakanına ayrıca yönelttim. (www.umutoran.com/2014/10/21/yeni-ciqli-kimliklerle-vatandas-izlenecek-mi/)

İleri faşizme geçilmesine ramak kalmış şu günlerde “gazetecilerimizin” yükü, aynen bizim gibi daha da ağırlaşmaktadır. Herkesin bu sorumluluk içinde ülkenin birliğini, dirliği koruyacak, vatandaşımızın mutluluğunu artırıp, insan hak ve özgürlüklerini geliştirecek adımları atması gerekmektedir.