

AKP ‘YANLIŞ YÖNET HALKA ÖDET’ POLİTİKASINA SON VERSİN

HÜKÜMET VATANDAŞA CİMRİ SURIYELİYE PEK CÖMERT

- Bütçede ipin ucunu kaçıran AKP hükümeti, açığı kapamak için vergi zamlarıyla halkın lokmasına göz dikti ama Suriye’de yönetimi devirmek için yürüttüğü açık-gizli faaliyetlerde ise hiç masraftan kaçmıyor.
- Hükümetin bütçedeki bozulmayı düzeltmek, hedefleri tutturabilmek amacıyla hazırladığı 10 milyar liralık ek gelir paketi kapsamında, otomotiv, akaryakıt ve alkollü içkilerdeki ÖTV ile tapu harçlarının artırılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Vergi artışları, zaten zor durumdaki otomotiv ve konutta satışların daha da düşmesine yol açarak bu sektörlerle darbe vuracak.
- AKP, ekonomideki yanlış yönetimi nedeniyle bütçede ortaya çıkan bozulmanın faturasını halka ödetirken, aynı zamanda Suriye operasyonunun maliyetini de buna yüzde 65 oranında karşı olan Türk halkına ödetiyor.
- Bütçeyi düzeltmede, tüketim üzerinden alınan dolaylı vergileri artırarak elde edeceği gelir artışlarına, yani vatandaşın cebine saldıran, kendi kötü yönetiminin faturasını halka ödeten AKP’nin, Suriye’de yönetimi devirme, rejimi değiştirme uğruna operasyonlar yürütüp, hovardaca para harcamaya hakkı yoktur!
- Halen 12 çadırkent, 1 geçici kabul merkezi ve 1 konteynerkentte barındırılan 90 bine yakın rejim muhalifi Suriyeli’ye, Türk halkının büyük bölümünün sahip olmadığı, barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme, bankacılık ve diğer hizmetler sunuluyor.
- Türkiye nüfusunun 21.5 milyonluk bir bölümü yoksulluk çekerken, Türkiye’de ağırlanan Suriyeli muhaliflere adeta 5 yıldızlı konfor sunuluyor. Suriyelilere günlük harcamaları aylık 400 dolar harcama limitli kredi kartları veriliyor.
- Kamplarda kalanlara en son belgesiz, sınavsız Türkiye üniversitelerine kayıt yaptırma “kıyağı” getirildi.
- Mültecilere yapılan toplam harcamanın şimdiden 330 milyon dolar (600 milyon TL) ulaştığı söyleniyor. Bu tutar, yılın tümünde çok daha büyük bir hacme ulaşarak bütçe dengelerini olumsuz etkileyecek.
- Ancak bu tutar, AKP’nin Suriye angajmanı dolayısıyla Türkiye’nin ödediği faturanın sadece küçük bir bölümü... Suriye’nin maliyeti sadece sivil mültecilerin barındırılması ile sınırlı değil.
- Türkiye, Suriyeli rejim muhaliflerine askeri eğitim, silah ve mühimmat sağlıyor. Resmi kurumlara ait ambulanslar bile her gün Suriye’de yönetimi devirmek için savaşan silahlı gruplara mühimmat taşıyor. Zaten gizlilik içinde yürütülen bu faaliyetlerin ve sağlanan yardımların mali portesi kamuoyundan gizleniyor.
- Hükümet, Suriye’ye yönelik yürüttüğü faaliyetlerin toplam maliyetini ve bunun finansman kaynaklarını açıklamalıdır.
- Buradan hükümete ÖTV ve benzin zammını geri alması çağrısında bulunuyorum. Hükümet artık ‘yanlış yönet halka ödet’ politikasına bir son versin. Vergileri artırarak akaryakıtta zam yaparak ekonomiye dikiş tutturamazsın, ekonomi ve dış politikanızın ‘önce Türkiye’ demesi gerekiyor.

Hükümet, şimdiye kadar bütçe harcamalarını ağırlıkla vatandaşların tükettiği mal ve hizmetler üzerinden tahsil edilen dolaylı vergilerle finanse etti. Ancak artık borçlanmada sınıra dayanan vatandaş tüketimde frene basınca, vergi gelirleri de düşmeye başladı ve bütçede ipin ucu kaçtı. İlk sekiz ayda 8.5 milyar liralık bütçe açığı verilmesi üzerine harekete geçen hükümetin ilk aklına gelen de vatandaşın tüketiminden alınan dolaylı vergileri artırmak oldu.

Hükümetin bütçedeki bozulmayı düzeltmek, hedefleri tutturabilmek amacıyla hazırladığı 10 milyar liralık ek gelir paketi kapsamında, otomotiv, akaryakıt ve alkollü içkilerdeki ÖTV ile tapu harçlarının artırılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Bütçedeki bozulmanın faturası yine halka kesildi. Vergi artışları, zaten zor durumdaki otomotiv ve konutta satışların daha da düşmesine yol açarak bu sektörlerle de ağır darbe vuracak.

Ekonomide daralma eğilimi sürerken dolaylı vergi artışları yoluyla yapılan zamların tüketimde frene basma eğilimini daha da güçlendireceği için umulan gelir artışını yaratması da zor. Bu zamlarla devletin vergi geliri artmayacak ama vatandaşın lokması küçülecek. Geliri yerinde sayan vatandaş tüketimini kısmak zorunda kalacak.

Bu ne perhiz, bu ne Suriye?

Hükümet, bütçedeki bozulmanın faturasını vergi artışları yoluyla topluma yükleyerek, halkın lokmasına göz dikerken, BOP taşeronluğu kapsamında Suriye’de yönetimi devirmek için yürüttüğü açık-gizli faaliyetlerde ise hiç masraftan kaçmıyor, fütursuzca para harcıyor. Böylece hükümet aynı zamanda Türk halkının yüzde 65 oranında karşı olduğu Suriye operasyonunun faturasını da o halka yüklemiş oluyor.

Mülteci sayısı 90 bine yaklaştı

Suriye’de 2011’in Nisan ayında başlayan iç karışıklıklar üzerine başlayan nüfus hareketleri kapsamında bugüne kadar ülkemize gelen on binlerce Suriye vatandaşı için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7 ilde kurulan kamplarda bir yılı aşkın süredir, sığınmacıların her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Bugüne kadar ülkemize toplam 127 bin 53 Suriye vatandaşı giriş yaptı. Toplam 39 bin 279 Suriye vatandaşı ise ülkesine geri döndü. Halen; Hatay’da 11 bin 695, Gaziantep’te 14 bin 188 (7 bin 971’i Islahiye, 6 bin 247’si Karkamış), Kilis’te 12 bin 856 Şanlıurfa’da 30 bin 86 (18 bin 972’si Ceylanpınar, 11 bin 114’ü Akçakale), Kahramanmaraş’ta 11 bin 425 kişi, Osmaniye’de 5 bin 380 kişi ve Adıyaman’da 1.580 kişi barındırılıyor. 86’sı refakatçi, 478’i hasta ve yaralı olmak üzere toplam 564 kişi de hastanede bulunuyor. Halen Türkiye’de bulunan Suriyelilerin toplam sayısı 87 bin 774’e ulaşıyor.

Başbakanlık AFAD tarafından, Suriye’den gelenler için kurulan 12 çadırkent, 1 geçici kabul merkezi ve 1 konteynerkentte 24 Eylül itibariyle 87 bin 774 Suriyeli muhalif bulunuyor. Yapımı tamamlanan Adıyaman Merkez Çadırkenti de faaliyete geçirildi. AFAD tarafından Hatay’da 5, Şanlıurfa’da 2, Gaziantep’te 2 ve Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adıyaman’da 1’er olmak üzere toplam 12 çadırkent ile Kilis’te 12 bin

kişilik 1 adet konteynerkent kuruldu. Suriye vatandaşlarının yerleştirilmesi amacıyla Gaziantep Nizip çadırkentinin kurulum çalışmaları da hızla devam ediyor.

Kamplarda yok yok...

AFAD koordinasyonunda; çeşitli kurum ve kuruluşlarca çadırkentlerde ve konteynerkentte kalanlara, Türk halkının büyük bölümünün sahip olmadığı miktar ve kalitede barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme, bankacılık ve diğer hizmetler sunuluyor.

Kurulan kamplarda; okul, cami, ticaret, polis ve sağlık merkezi, basın brifing birimi, çocuk oyun alanları, televizyon izleme üniteleri, su deposu, arıtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatılar da yer alıyor.

Konteynerkent ve çadırkentlerde; ülkemize giriş yapan Suriye vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek veriliyor.

Suriyelilere günlük harcamaları aylık 400 dolar harcama limitli kredi kartları veriliyor.

Türkiye nüfusunun 21.5 milyonluk bir bölümü göreceli yoksulluk sınırının altında bulunurken, Türkiye’de ağırlanan Suriyeli muhalifler adeta 5 yıldızlı konfor yaşıyor.

Muhaliflere her kapı açık, her şey serbest...

AKP’nin, Suriyeli muhalifler için sağlamayacağı imkan yok gibi...

Suriyeli mültecilere üniversitelerin de kapısı açıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yayınladığı genelgeyle, Suriye sınırındaki illerinde kurulu üniversitelerin, Suriyeli mültecileri özel öğrenci statüsünde üniversitelere kayıt edilmelerine olanak tanıdı. Mülteciler, hiçbir belge göstermeden “beyanla” üniversitelere kayıt olabilecekler. Yani kişinin sadece söyledikleri üniversiteye giriş için yeterli olacak!

Türkiye’de milyonlarca aile yıllarca yüksek okul ve dersane harcamaları ile çocuklarını üniversiteli yapmak için mücadele verirken, her yıl yüz binlerce genç üniversite kapılarından dönerken, yönetim karşısı Suriyeli gençler için üniversitelerin kapıları sonuna kadar açık.

Öğrenci mi terörist mi olduğu belli olmayan bu kişilerin herhangi bir ücret ya da belge istenmeden, kendi beyanı esas alınarak üniversitelerimize öğrenci olarak alınması, üniversiteli olabilmek için yıllarca dersanelere giden, emek harcayan, bu uğurda psikolojileri bozulan gençlerimize ve tüm imkanlarını bu uğurda harcayan ailelerine yapılmış büyük bir haksızlıktır!

Suriye’nin gerçek mali portesi

Türkiye’nin bir numaralı dış politika gündemi olmaya devam eden Suriye’deki süreçte yaşanan mülteci akını, devlete önemli bir maliyet yüklüyor. Sayıları 90 bine yaklaşan mevcut mültecilere yapılan harcamanın şimdiden 330 milyon dolara (Yaklaşık 600 milyon TL) ulaştığı belirtiliyor. Bu tutarın yılın tümünde çok daha büyük bir hacme ulaşması bekleniyor.

Ancak bu tutar, AKP'nin Suriye angajmanı dolayısıyla Türkiye'nin ödediği faturanın sadece küçük bir bölümü. Suriye'nin maliyeti sadece sivil mültecilerin barındırılması ile sınırlı değil. Türkiye, Suriyeli rejim muhaliflerine askeri eğitim, silah ve mühimmat sağlıyor. Resmi kurumlara ait ambulanslar bile her gün Suriye'de yönetimi devirmek için savaşan muhaliflere mühimmat taşıyor. Zaten gizlilik içinde yürütülen bu faaliyetlerin ve sağlanan yardımların mali portesi kamuoyundan gizleniyor.

Suriye ile yaşanan gerilim nedeniyle dış ticaret, turizm, taşımacılık gibi alanlarda ortaya çıkan kayıplar da cabası...

AKP, Suriye yönetimini devirmek için yürüttüğü faaliyetlerin toplam maliyetini ve bunun finansman şeklini açıklamalıdır!...

Bütçe dengelerinde ortaya çıkan bozulmayı düzeltmede, tüketim üzerinden alınan dolaylı vergileri artırarak elde edeceği gelir artışlarına, yani vatandaşın cebine, lokmasına göz diken, kendi kötü yönetiminin faturasını halka ödeten AKP'nin, bir başka ülkede yönetimi devirme, rejim değişikliği için operasyonlar yürütüp, hovardaca para harcamaya hakkı yoktur!

'Yanlış yönet halka ödet' politikası artık bitsin

Suriye muhaliflerine yapılan yardımın bir bedeli var, bu bedel de bütçe açığı olarak gözüktüyor, faturayı halk ödüyor. AKP hata yapıyor, bunu da vatandaşın cüzdanından ödüyor. Buradan hükümete ÖTV ve benzin zammını geri alması çağrısında bulunuyorum. Hükümet artık 'yanlış yönet halka ödet' politikasına bir son versin. Vergileri artırarak akaryakıtta zam yaparak ekonomiye dikiş tutturamazsın, ekonomi ve dış politikanızın 'önce Türkiye' demesi gerekiyor.